

# SWEDISH FOLKSONGS AND BALLADS

Sung by Sven-Bertil Taube

Folkways Records FW 6844

Cover design by Ronald Clyne



M  
1774  
T223  
S974  
1954

MUSIC LP

# SWEDISH FOLKSONGS AND BALLADS

Viljen I veta  
(Would you like to know? — Sa havre)  
Och flickan hon gar i dansen  
(The maiden went out dancing)  
Brevet fran lillian, or Pappa kom hem  
(The letter)  
Tanker du att jag forlander ar?  
(Do you think that I am lost?)  
Om sommaren skona  
(In summer when all looks so sunny and fair)  
Sven i Rosengard  
(Sven in Rosengarden)  
Och jungfrun gick at killan  
(And the maiden went to the well)  
Jag gick mig ut en afton  
(I went out one evening)  
Vi ska stalla te'en roliger dans  
(We'll get up a merry dance)  
Uti var hage  
(In our pasture)  
Vaarvinder friska leka och viska  
(Spring-breezes brisking)  
Jag unnar dig anda allt gott  
(I ever wish you happiness)

© 1954 FOLKWAYS RECORDS & SERVICE CORP.  
632 Broadway, NYC, USA 10012

DESCRIPTIVE NOTES ARE INSIDE POCKET

FOLKWAYS RECORDS Album No. FW 6844

© 1954 Folkways Records and Service Corp., 632 BROADWAY, N.Y.C. 10012

# swedish

Folk Songs & Ballads      sung by  
Sven-Bertil Taube

Sven-Bertil G. E. Taube was born in 1934 in Stockholm, Sweden. He is the son of sculptress, Astri Bergman Taube and author, composer, troubadour, Evert Taube.

Mr. Taube took up the guitar at the age of fourteen, studying with Music Director, Nils B. Soderstrom and Gunnar Boman. Through his extensive travels about the continent, England, and Ireland, he developed an interest in folklore, folk music and its presentation. During his studies at the Royal Beskow School of Stockholm, he appeared in public concerts and was heard frequently on radio broadcasts in Sweden and Norway.

As an exchange student he attended the Cherry Lawn School, Darien, Connecticut, and after his return to Sweden in July 1954 he plans to take his Swedish student examination and then go into further research in Nordic folklore, music and literature.

#### Introduction and notes on the recordings by Sven-Bertil G. E. Taube

##### SIDE ONE:

BAND ONE: "Viljen I veta"  
(Would you like to know?)  
(Så havre)

A typical old Swedish folk song that belongs to the group of folk games that was accompanied by song in which the dancers merely enact the lyrics.

Would you like to know and would you like to see  
How the farmer sowed the oats.  
My father, he sowed, he sowed like this;  
And then he rested his arm.  
He stamped with his foot,  
He clapped with his hand,  
So joyfully, so joyfully.  
And then he turned around in the circle.

Viljen I veta och viljen I förstå  
Hur bönderna brukar så havre.  
Min fader han sådde han sådde si så här,  
Och sedan så vilade han armen.

Han stampar med sin fot,  
Han klappa med sin hand,  
Så gladelig, så gladelig,  
Sen vinde han sig om uti ringen.

Se vad jag fick uti min hand,  
Och se vad jag fick att föra,  
En liten flicka (goose) så nättar och grann  
Sa fin i sina kläder.  
Jag stiger dig så närl,  
Jag håller dig så kar,  
Jag törts inte säga, hui vacker du är,  
Jag läter dig stå till en annan.

##### BAND TWO: "Och flickan hon går i dansen"

("The maiden went out dancing")

This is a song for a circle dance in which the lyrics are enacted and sung by all the participants except for the second verse which is sung by the boy and the last verse, sung by the girl. To the first verse the dancers do a running step in a circle around a girl who holds a red ribbon in her hand. She ties the ribbon, a symbol of love and marriage, around the wrist of a boy whom she chooses from the ring of dancers. The boy enters the center of the circle and teasingly asks the girl to loosen the ribbon. She obliges and he immediately runs away out of the ring and in the opposite direction of the dancers. He comes back to the center again and sings alone the last line of the fourth verse. Thereafter, the boy and girl dance together clasping both hands and turning with a springy running step while the girl sings the last verse in a slightly faster tempo than the previous verses.

"The maiden she went to dancing with a rose-red band,  
Which firmly she tied round her lover's hand,  
Which firmly she tied round her lover's hand.

Oh, my little sweetheart, don't tie it so tight;  
(repeat)  
I don't intend to run far away.  
(repeat)

And the girl goes and loosens the rosen-red band.  
(repeat)  
So quickly the rascal in the wood disappeared.  
(repeat)

They took fifteen guns and they shot after him.  
(repeat)

And if you did want me, I am right here.  
(repeat)

And now I am married, I've got a man.  
(repeat)

The handsomest boy in all our land.  
(repeat)

Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband,  
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.

Dem binder hon om sin kärastes arm,  
Den binder hon om sin kärastes arm.  
Och kärä min lilla flicka, knyt inte så hårt;  
Jag ämnar ej att rympa långt bort.  
Och flicken hon går och lossar på rödan gullband,  
Så hastigt den skälmen åt skogen försvann.  
De sköto efter honom med femton gevär.—  
"Och vill ni mig något, sa har ni mig här."  
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.  
Den vackraste gossen i hela vårt land.

SIDE ONE:  
BAND THREE: "Brevet från lillian" or "Pappa kom hem"  
(The letter")

Based upon a letter from a little girl to her father when he is in a foreign country, this contemporary song gives a pleasant characterization of a Swedish Summer. The little girl, Ellinor, is the daughter of the composer of the song, the Swedish author and troubadour, Evert Taube.

"Papa, come home!  
For we miss you every day!  
Come before summer is ended, dear Papa!  
Thunder has come,  
And at night it gets so dark,  
And I can see the stars in the sky  
All I would have  
Is a coral necklace, please.  
Anything else would be much too expensive!  
Out in the woods  
There are berries everywhere;  
Many small birds are learning to fly.  
Now it is warm,  
I go bathing every day,  
And I jump right in, not a bit afraid—  
For I now have learned to swim!  
We have such fun  
In our playhouse by the sea,  
And a little fir  
We have seen out there—  
It will be our Christmas tree.  
All of this note  
Almost by myself I wrote,  
And I am going to school in the Autumn.  
Papa, come home—  
I have lots to tell you more!  
Now ends the letter from your Ellinor.

Pappa kom hem!  
For vi längtar efter dig!  
Kom innan sommaren är slut,  
Lilla pappa!  
Askan har gått och om kvällen blir det mörkt,  
Stjärnorna syna nu på himmelen igen  
Alt jag vill ha är ett halsband av korall,  
Ingenting annat det kostar för mycket  
På våran tomt är det nu så mycket bär,  
Och fullt med ungar har fåglarna där.  
Sjön är så varm och jag badar varje dag,  
Och jag hoppas i utan att bli rådd  
For nu simmar jag så bra.  
Vi har så fint nu på våran tomt,  
Och en liten gran ha vi också sett,  
Den som vi skall ha till jul.  
Detta har jag skrivit nästan bara själv  
Och jag skall börja i skolan till hösten.  
Pappa kom hem!  
Jag vet något, som du får!  
Nu slutar brevet från din.

SIDE ONE:  
BAND FOUR: "Tanker du att jag förlander är?"  
("Do you think that I am lost")

From Gotland comes this very old Swedish folk song. Its melody and liveliness is close to the humorous song (Skämtvisan), addressing in verse the beloved lady in an arrogant manner. Today it is a typical Swedish students' song.

Don't think thy deserting me faithlessly  
Has brought me to despair!  
No, I will choose, since thou hast set me free,  
A maiden more faithful and fair.  
Just as I have here both water and wine  
As true it is that you were the dearest sweetheart mine,  
That under the heaven was known.  
But now again I'm merry and gay  
And I'm singing fal-la-la-la-la-la-la.

Tanker du, att jag förlorader är,  
Fast jag din gunst ej har?  
Nej du kan vara förvissad därpå  
Att jag har en annan i val.  
Så sant som här finnes vatten och vin,  
Sa sant har du varit allra kärasten min,  
Som under himmelen fanns.  
Men nu är jag lika lustig och glad  
Och sjunger fal-la-la-la-la-la-la.

Tanker du, att jag skulle sörja för dej?  
Sa tokig var jag fälle ej.  
Nog fär jag en annan, som håller av mej,  
Och inte så hänger man sej.  
Sa sant har du varit allra kärasten min,  
Som under himmelen fanns.  
Men nu är jag lika lustig och glad,  
Och sjunger fal-la-la-la-la-la-la.

Jag säger dej nu, till ditt beslut:  
Jag vill dej inte ha,  
Om du ock varst klädd i förgyllande skrud.  
Och om min vänskap bad.  
A nej, jag svor och såde väl då;  
Vänskapen är nu så långt harifrå,  
Att allri den kommer här mer.  
Men nu är jag lika lustig och glad,  
Och sjunger fal-la-la-la-la-la-la.

SIDE ONE:  
BAND FIVE: "Om sommaren sköna"  
("In summer when all looks so sunny and fair")

To this medieval tune "näver lur" "Birchbark horn," one of the most original and most beautiful of the melodies from Dalarna, a clergyman composed this landscap: song for the people of Dalarna.

"In summer when all looks so sunny and fair,  
Where Dalsland's blue rivers are gliding;  
On those strands with flowers scenting the air  
So pleasant it is to be riding.  
God bless and protect the brave men living there,  
God bless and protect the brave men living there,  
By the river and mountain and valley."

Om sommaren sköna, när marken hon gläds  
Vid Dalas två älvarna vida,  
Från Tunai-strand till Gagnemåns näs  
sa fagert det därå att rida!

Chorus:

God glädje och styrke de män, som där bo,  
God glädje och styrke de män, som där bo,  
Vid älvm på berg och i dalom!

Där hörs en förmöjet näktergalssing,  
Och djuren i lunderna gånga,  
Vid Al utmed land, på sjö och på strand  
Om vårtiden leka sa många.  
Gud glädje, etc.

Vid Leksand där möter man Siljanom,  
Den sjö sig så vida utspärrer  
I fyra de delar, som löpa runt om.  
Men österut Rättvikens vrider.

Från Rättvik och Ore man färdas också  
Till Moråmåns näjsamma stränder,  
Dit upp ifrån Falun de handelsmän gå  
Så sjöleds som och uppå landen.

Där havet vår Sol formerat en ö,  
Som Siljan så härligt omfannar,  
Där tusentals fiskar de lämnar sitt frö  
I gräsrik vikar och hamnar.

Fran Vänjan och Orsa till Alvenes dal  
Och så över bergen till Särna,  
Där älgar och renar till tusendet  
I skogarna vistas så gärna.

Så ärno belägna till vatten och land  
De skönaste Dalar i Svea.  
Besöke den orten heist vilken som kan.  
Så här har erfars längt mera.

Allt detta blev fattan en midsommardag  
På Moråmåns näjsamma ängar,  
Vid Utomelands by med lust och behag  
Bland blomstrande, grönskande sänger  
Gud glädje och styrke de män, som där bo:  
Vid älvm, på berg och i dalom.

## SIDE TWO:

BAND ONE: "Sven i Rosengård"

"Sven in Rosengarden", a medieval epic ballad.  
It is uncertain whether its origin is in Sweden or  
Scotland. The music is typically Nordic; variations  
exist both in Scottish dialect and late English.

Where have you been, Sven in Rosengarden?  
I've been in the stable, dear mother ours.  
You're expecting me late but I'll never come.  
Why are you so bloody, Sven in Rosengarden?  
I've killed my brother, dear mother ours.  
You're expecting me late, but I'll never come.  
What will you now do, Sven in Rosengarden?  
I'll flee from the country, dear mother ours.  
You're expecting me late but I'll never come.  
What will you do with the children, Sven in Rosengarden?  
They'll have to go to each man's door, dear mother ours.  
You're expecting . . . etc.  
When will you return, Sven in Rosengarden?  
When the gray stone floats, dear mother ours.  
You're expecting . . . etc.  
When will the gray stone float, Sven in Rosengarden?  
The gray stone will never float, dear mother ours.  
You're expecting me late but I'll never come.  
Var har du val varit, du Sven i Rosengård?  
Jag har varit i stallen, kär moder vår.  
I väntan mig sent, men jag kommer aldrig!  
Vad har du gjort i stallen, du Sven i Rosengård?  
Jag har vattnat fålarna, kär moder vår.  
I väntan mig . . . etc.  
Varför är du så blodig, du Sven i Rosengård?  
Jag har dödat broder min, kär moder vår.  
Vad skall du nu göra, du Sven i Rosengård?  
Jag får rymma ur landet, kär moder vår.  
Vad gör du väl med barnen, du Sven i Rosengård?  
De får gå för var mans dör, kär moder vår.  
När kommer du till baka, du Sven i Rosengård?  
Jo när grästen flyter, kär moder vår.  
När flyter välan grästen, du Sven i Rosengård?  
Grästen flyter aldrig, kär moder vår.  
I väntan mig sent men jag kommer aldrig!

## SIDE TWO:

BAND TWO: "Och jungfrun gick åt killan"  
(And the maiden went to the well")

This old folk song was originally sung to a circle dance with a couple dance in the center where the girl wreaths her lover with a flower chain. The graceful melody was sung briskly. The dialogue between the maiden and the hazel-bush gives us an insight in the ancient folk belief of animism and the outstandingly poetic spirit of the people's interpretation of nature, which is the reason why a maiden can converse with flowers and trees.

The text says:

The maiden went to the well in order to fetch water.  
There stood a little hazel-bush hz was so very handsome.  
"Listen little hazel-bush, why are you so handsome?"  
"I eat the soil and drink the water therefore am I so handsome."  
"Listen little maiden, why is she so fair?"  
"I eat sugar, I drink wine therefore am I so fair."  
"Now listen, little hazel-bush, listen to my word."  
I have two brothers in the court of the king. They chop your root."  
"They chop me in the winter. In the summer I stand green,  
But if the maiden loses her honor, she'll never get it back again."

Och jungfrun gick åt killan,  
Hon skulle hämta vann;  
Och jungfrun gick åt killan,  
Hon skulle hämta vann;  
Där stod en liten hasselgren  
Hon var så mycket grana.

"Ack, hör du liten hasselgren  
Varför är du så granna?"  
"Jag äter mull, jag dricker vann,  
Därfor är jag så granna."

"Ack hör, hon liten jungfru,  
Varför är hon så fin?"  
"Jag äter socker, dricker vin,  
Därfor är jag så fin."

"Ack, hör du liten hasselgren,  
Försäkra du ej min ord:  
Jag har två bröder på kungens gård,  
De rugge dig i rot."

"De hugga mig om vinteren,  
Om sommaren står jag grön;  
Men mister jungfrun ärän sin,  
Den får hon ej igen."

## SIDE TWO:

BAND 3A: "Jag gick mig ut en afton"  
(I went out one evening)

Old, lively circle-dance song. To this song, a contradance is executed in the center of the circle by a boy and a girl who, in varying attitudes, promise each other love and loyalty to the death. The lyrics say: "I went out one evening into a dale so green. There a girl met me, so fair and so beautiful. She promised me her heart and she promised me her hand. We tied and we tied the bands of faithful love. The bands that we tied no one can loosen. And only death can loosen them."

Jag gick mig ut en afton uti en lund så grön.  
Jag gick mig ut en afton uti en lund så grön.  
Där mötte mig en flicka så fager och så skön, skön,  
Där mötte mig en flicka så fager och så skön.

Hon lovade mig sitt hjärta,  
Hon lovade mig sin hand,  
Vi knöto, vi knöto förtroeliga  
band, band, band.

De banden som vi knöto  
Dem ingen lossa kan.  
Blott döden, blott döden  
Kan lossa dessa band, band, band.

\* (The bands mentioned supposedly should keep people together. (See Song Two, Side One.)  
The custom is still to tie a red ribbon around love letters, present the beloved with a rose bound with a red ribbon.) etc.

... of great importance  
comes with a sense of  
confidence and a sense of  
the future and the past.  
In honor of the past,  
we have chosen to  
use the simple language  
of old songs, written by  
simple folk, to express our  
sense of the present.

SIDE TWO:

BAND 3B: (Band three): "Vi ska' ställa te' en rolig dans"  
("We'll get up a merry dance")

To this song is done a variation of the well-known hambo.  
We'll get up a merry dance up and down,  
And therefore we will form both garland and crown, while dancing.  
(Repeat)

Hey-ho! So jolly a reel!  
Huzza! Up with toe and heel, while dancing.

Beautiful you are when you smile and dance.  
And beautiful, when on your love you glance.  
You little.

Hey-ho! You smile and you dance.

Hey-ho! On your love you glance.

You little.

Vi ska' ställa till en rolig dans,  
Och vi ska' binda både krona och krans.

Till dansen

Hej hopp! en rolig dans

Hej hopp! både krona och krans.

Till dansen

Vacker är du, när du dansar och ler,

Och vacker, när du på ditt kärsta ser,

Du lilla.

Hej hopp! du dansar och ler,

Hej hopp! på kärstan ser,

Du lilla.

SIDE TWO:

BAND FOUR: "Uti vår hage"

("In our pasture")

Medieval Swedish folk song from Gotland in the Baltic. A chronicle exists in Visby, "The city or roses and ruins", from the early 16th century. Very probably sung during the late Viking age. The rittornells are meant to work on the memory of the illiterate public. Only that of individual importance receives new words in the verse. This song stands on the border of the dance song and was originally sung faster than during the romantic period of the 19th century when it was connected with the "student singers".

In our Pasture blue-berrys grow.

"Come joys of heart!"

If you want to see me, I can meet you there.

"Come lilies and acvileiae,

Come roses and saliviae,

Come fair crusmyntae,

Come joys of heart!"

Beautiful flowers there invite you to dance.

"Come joys of heart!"

If you want me to I'll make you a wreath.

*Chorus:*

The wreath I will thereafter put on your head.

"Come joys of heart!"

The sun goes down but the hope will raise.

*Chorus:*

In our pasture there's flowers and fruit.

"Come joys of heart!"

But of all things the dearest you are.

"Come lilies and acvileiae,

Come roses and saliviae,

Come fair crusmyntae,

Come joys of heart!"

Ui vår hage växa blå bär,

"Kom hjärtans fröjd"

Vill du mig något så träffas vi där.

*Chorus:*

"Kom liljor och akvileja, kom rosor och salvia,

Kom ljuva crusmynta, kom hjärtans fröjd."

Fagra små blommor där bjuda till dans,

"Kom hjärtans fröjd"

Vill du så binder jag åt dig en krans.

*Chorus:*

Kransen den sätter jag sen på ditt hår.

"Kom hjärtans fröjd"

Solen den dalar men hoppet uppgråt.

*Chorus:*

... of great importance  
comes with a sense of  
confidence and a sense of  
the future and the past.  
In honor of the past,  
we have chosen to  
use the simple language  
of old songs, written by  
simple folk, to express our  
sense of the present.

*Chorus:*

Uti vår hage finns blommor och bär.  
"Kom hjärtans fröjd"  
Men utav alla du kärast mig ar.  
"Kom liljor och akvileja, kom rosor och salvia,  
Kom ljuva crusmynta, kom hjärtans fröjd."

SIDE TWO:

BAND FIVE: "Vårvinder friska leka och viska."  
("Spring-breezes brisking")

Lively old dance melody from Swedish Norrland (Northern part of Sweden). On the height of Lappland. The text was written by a Swedish lady during the nineteenth century, because Swedish soldiers were mobilizing against Russian troops. This highly romantic text was meant to inculcate the Swedish nature's beauty in the heart of the soldier.

Spring-breezes brisking  
Gently are whisking  
Here through the groves  
With whispering sound.

Brooklets are straying,  
Restlessly playing  
Till in the sea  
Their grave they have found.

Don't complain my heart now, but say,  
How soon the bugle's sound dies away.  
Necken in playing,  
Sorrows are swaying

Busy round hill and dale.

Vårvindar friska leka och viska  
Lunderna kring likt älskande par.  
Strömmarna ila, finna ej vila  
Förren i havet störtvågen far.  
Klaga mitt hjärta klaga och hör  
Vallhornets klang bland klipporna dör.  
Strömmkarlen spelar sorgerna delar  
Vakan kring berg och dal.

SIDE TWO:

BAND SIX: "Jag unnar dig ändå allt gott."  
("I ever wish you happiness")

A very old and typical Swedish love song.

I ever wish you happiness,  
Thou dearest angel mine;  
Though I am left to loneliness,  
My heart is always thine.  
Therefore I thank you for the love,  
Thy heart to give me ever strove,  
Forth from this day and time.

Jag unnar dig ändå allt gott  
O, ljuva ängel fin.  
Fast du ifrån mig haver gått  
Ar du i hägen min.  
Så tackar jag för kärleken  
Jag njutit har av dig min vän  
Till denna dag och stund.

ACKNOWLEDGMENT

I wish to express my gratitude for the advice and valuable assistance, concerning the translations and the dance instructions, given to me by Miss Rachel Brown.

Equally valuable was the musical assistance I received from Miss Rosali Gazzell.

Thank you.

Sven-Bertil Taube.

LITHO IN U.S.A. 159